

# Het vak van een Leidster

*Het vak van de leidster,  
denken mensen vaak,  
is een zeer eenvoudige taak.  
Lekker een beetje met kinderen spelen,  
en op zijn tijd fruit uitdelen.*

*Als je zegt: "Het is best zwaar"  
dan vinden mensen dat maar raar.  
Het lijkt zo gemakkelijk, kinderen in een bak zand,  
en de leidster zit te zonnen op de rand.*

*Maar wie zo denkt, die heeft het mis,  
het werk van een leidster is geen kattenpis!*

*Observeren, rapporteren,  
luisteren naar ouders, beleefd reageren, in de groep een fijne sfeer  
creëren.*

*Niet chagrijnig zijn, maar warm en liefdevol,  
niet misselijk worden van een drol.*

*Stimuleren en motiveren,  
steeds maar weer opnieuw proberen.  
Schoonmaken en schriftjes schrijven,  
over van alles op de hoogte blijven.*

*Voorlezen en liedjes zingen,  
het bedenken van leuke dingen.  
Op ziektes en voeding letten,  
de kinderen op de wc zetten.  
En zo zijn er nog veel meer zaken,  
die het werk van een leidster zo veeleisend maken.*

*Rijk word je er ook niet van,  
dus waarom doe je het dan?*

*Het zijn de kinderen, die maken heel veel goed,  
ZIJ zijn de reden dat je het doet!!!!*